

# Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

**Lieve vrienden en familie, hoi Ver.van.gel. Redactie,**  
Het kernwoord van deze nieuwsbrief is 'dankbaar'. Het gaat goed met ons! Wil je weten waarvoor we allemaal dankbaar zijn, lees dan gauw verder.

## Beurswerk

We hebben 6 beurzen gedraaid dit najaar, waarvan 2 op een buitenfair. Wat zijn er veel gesprekken geweest! Een hoogtepunt voor ons was het moment dat Ton na jaren van ontmoetingen op het punt kwam dat hij de keuze maakte om Jezus als zijn Redder aan te nemen. Prijs God!



Op de Margriet Winterfair was daar Marian, die vertelde dat ze haar zondelast altijd met zich meezeulde. Ze heeft daar bij de stand in tranen haar last bij het kruis gebracht en ging opgelucht en blij weer weg. Een wonder van God! We zijn heel dankbaar om een glimp te mogen zien van de oogst! Daarnaast waren er de vele gesprekken waarin we mochten zaaien (en soms vooral stenen weghalen, om de grond voor te bereiden). We gaan nu genieten van een paar weken rust, zodat we in januari weer met frisse energie de beursvloer op kunnen.

## Ons gezin

We zijn heel dankbaar voor alles wat we met elkaar mogen delen en beleven binnen ons gezin. Joost bereidt zich momenteel voor op een afstudeerstage van 20 weken bij Wycliffe, in Papoea Nieuw Guinea. Als alles goed gaat, zal hij eind april 2023 vertrekken. Een heel eind van huis! We zijn dankbaar dat hij deze kans krijgt. Hannah geniet van haar tussenjaar in de Herberg (Oosterbeek) waar ze haar tijd en energie mag geven bij het zorgen voor mensen die in een moeilijke periode zitten. Maaïke werkt hard om haar examenjaar goed af te ronden. Als echtpaar hebben we het heel fijn samen en genieten we van elkaar, de kinderen, het samen werken en de voorpret van de verhuizing.



## Verhuizing

Ons huis is verkocht! We zijn dankbaar dat dat zo voorspoedig is gegaan. Op 1 april 2023 krijgen we de sleutel van de beheerderswoning op de Oase. We kijken ernaar uit om daar te gaan wonen en vanaf 1 juni de beheerderstaak in te mogen vullen naast het beurswerk. Een grote stap, op veel gebieden.

Naast een extra taak die we erbij krijgen, zullen we na 22 jaar Alphen aan den Rijn verlaten. Daarom zal komende tijd ook een tijd zijn van afsluiten en afscheid nemen hier.

## Tot slot...

We willen deze brief eindigen met een warm dankjewel voor jou als lezer. Dank voor het meeleven via onze nieuwsbrieven, voor alle praktische en financiële ondersteuning, voor liefdevolle bemoedigingen en voor je gebed.

We zijn onze Vader God dankbaar voor Zijn trouwe zorg die Hij ook door jullie heen liet zien. Zonder Hem hadden we niets kunnen doen.

Ook in de toekomst blijven we qua levensonderhoud afhankelijk van wat de Heer ons geeft door jullie giften. We zullen dus niet in dienst komen van stichting Oase, maar blijven vertrouwen op God, de beste Werkgever die er is.

Gods zegen voor de feestdagen en voor het komende jaar,  
en onze hartelijke groet,

## Richard en Emke de Jager

Ps. Klik [hier](#) voor de laatste nieuwsbrief van SBE Bijbelstand!

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:  
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn'  
of naar:  
- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn.'

Richard en Emke de Jager  
Wilgenlaan 16  
2404 EC Alphen aan den Rijn  
06 13973824 of 06 12 861206

Wil je voortaan na elke beursdag een gebedsmail? Meld je dan [HIER](#) aan.  
Wil je je uitschrijven van onze nieuwsbrief? Klik dan op [uitschrijven](#).

Standpunt VOF, juni 2022

---

---

---